



# Liturgie morgendienst Emmen, 10 september 2017 Thema: **God woont in een tent**

(preek mede afgestemd op de kinderen van de basisschool)

1. Votum

2. Vredegroet

*Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.*

3. Zingen: **Psalm 65:1**

4. Gods wil voor ons leven (met behulp van de picto's geloof.nu)

5. Zingen: **Psalm 65:2,3**

6. Gebed om verlichting met de heilige Geest

7. Schriftlezing: **Exodus 25:1-9, 27:9-19 en 29:43-46** (*gelezen door...*)

8. Zingen: **Psalm 61:3,6**

9. Preek

10. Amenlied: **Psalm 27:2,3 DNP** [http://www.denieuwepsalmberijming.nl/1-berijmingen-psalm27.html?code=29&category\\_id=1](http://www.denieuwepsalmberijming.nl/1-berijmingen-psalm27.html?code=29&category_id=1)

11. Dankgebed, voorbede

12. Inzameling van de gaven (*diakenen geholpen door...*)

13. Slotzang: **Psalmen Voor Nu 84** (*met digitale begeleiding*)

14. Zegen

*De genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.*

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,  
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

De vakantie is weer voorbij – jammer!

Want lekker toch, vakantie?

Wat vind je fijn aan vakantie? --

Zijn er ook nog die [dia1] in een tent zijn geweest? --

Wat is er leuk aan een tent? --

Je hebt heel [dia2] kleine tentjes, maar ook heel grote.

Kun je gemakkelijk een tent opzetten? --

(je hebt tegenwoordig van die handige die je op kunt pompen, maar meestal is het toch wel een gedoe voor alles staat – al die stokken en touwen en haringen)

Maar als het dan allemaal staat, is het wel gezellig, en knus, zeker als het donker wordt en er een lampje aangaat en je een spelletje gaat doen...

(ik vond het altijd wel iets hebben als het ging regenen, dat getik van die druppels op het tentdoek, daar kun je lekker op slapen... als het maar niet te hard gaat natuurlijk, en het binnen maar wel droog blijft... (en dat was niet altijd zo...))

Is een tent bedoeld voor altijd? --

Nee, een tent is echt voor een tijdje.

Een tijdje in een tent is wel gezellig, maar daarna is het wel weer prettig om in een huis te wonen.

Maar misschien heb je dat wel 's gezien: [dia3] er wonen best veel mensen nog steeds in een tent.

Niet voor een paar weekjes, maar soms voor jaren – hoe zou je dat vinden? --

En het volk Israël, waarover het in de Bijbel gaat, [dia4] woont ook een hele tijd in een tent.

Als ze uit Egypte bevrijd worden en onderweg gaan naar het beloofde land Kanaän – ja dan is het ook niet zo handig om in een huis te wonen: steeds dat huis afbreken en weer opbouwen... Dan is een tent veel slimmer!

Maar ze wonen met z'n allen meer dan 40 jaar in tenten – da's wel heel lang!

Trouwens, de stamvader van het volk Israël – wie is dat ook alweer? --

Abraham [dia5] woonde zelf (en dat was ver voor die reis door de woestijn!) al in tenten.

Dat hoort bij nomaden, dat zijn mensen die geen eigen land, geen eigen grond hebben, die steeds op doorreis zijn.

En weet je wat nou zo bijzonder mooi en speciaal is?

Dat de HERE God zegt: [dia6] **Ik wil bij jullie wonen.**

Hoe vind je dat: dat God bij jou wil wonen? --

Dat God [dia7] **contact, ontmoeting, relatie** wil? --

Dat maakt de God van Abraham, Isaak en Israël echt heel bijzonder, uniek!

De HERE God is niet een God van heel ver weg, maar van heel dichtbij.

De HERE God is niet een heel afstandelijke God, maar wil je juist ontmoeten.

Want wat is Gods naam ook alweer? --

JHWH! [dia8] Ik Ben Erbij.

En daarom wil de HERE God niet ergens een plekje aan de rand, maar in het centrum, in het midden.

Wat bijzonder: [dia9] *De Israëlieten moeten een heiligdom voor Mij maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen.* (Exodus 25:8)

En zo komt er, terwijl het volk Israël onderweg is, op reis naar het beloofde land, een plek voor de HERE God midden tussen de mensen.

Als de mensen hun tent opzetten, [dia10] wordt ook de tent van de HERE opgezet.

Bijzonder he, dat zelfs God wel in een tent wil wonen!

Hoe zullen de mensen dat gevonden hebben? --

Veilig! Vertrouwd! Beschermd! Fijn: God zo dichtbij!

Je kan zomaar, wanneer je wil, bij God op bezoek, naar Hem toe.

Fantastisch toch!?

Alleen... als je dat zo ziet... al die tentjes van de mensen, en dan die tent van God in het midden... wat valt je dan op? --

Ja, er is wel verschil! Behoorlijk verschil!

Die kleine tentjes van de mensen, van grauwe tentdoeken – en oh!, dan opeens die heel grote tent van God, met prachtige witte en gekleurde doeken.

En dat heel grote gebied afgezet met witte doeken er omheen.

Stel je voor, als je vanuit je grauwe tent naar de tent van God toeloopt...

Dat is wel heel speciaal, indrukwekkend!

Zo prachtig mooi wit!

En zo hoog! Wel 2,5 meter!

Je merkt duidelijk: dit is wel even wat anders dan het tentje van de burens!

*God* is duidelijk Iemand anders dan de burens: God is *God*!

Wat ben je zelf dan eigenlijk maar een klein miezerig mannetje...

En wat ben je, vergeleken met dat prachtige wit van die tentdoeken van God, wat ben jij dan een viespeuk...

Kleuren betekenen iets in de Bijbel.

Dat [dia11] wit betekent: schoon, heilig.

Zo is God! Stralend wit, heilig

Zo zijn wij niet, tenminste: niet zomaar, niet van onszelf.

God doet alleen maar wat goed is. Jij ook? --

Je wilt dat wel, maar ai, wat maken we nog veel fouten...

God kan alles wat Hij wil. En jij dan? --

Je wilt wel heel veel, maar je merkt dat er nog zoveel niet lukt...

God is er altijd al geweest en zal er altijd zijn. En jij? --

We zijn een keer geboren en we zullen ook weer een keer sterven. We leven maar een tijdje...

Duidelijk verschil dus!

En dat is goed om te weten: je gaat naar de HERE God en dat is helemaal prima, want God wil je graag ontmoeten, alleen... vergeet niet dat God wel *God* is!  
Hoe kun je dat doen? Op een goede manier naar God toe? --

Hoe kom je nu bij de HERE God binnen?

Want die omheining met witte kleden is wel heel groot en lang (50 meter).

Binnen die omheining staat de echte tent, de tabernakel, van God (als je iets verder weg gaat staan kun je die tent er duidelijk bovenuit zien!).

Hoe kom je daar?

Nou, er is een opening!

En niet een klein kiertje ofzo, [dia12] maar een heel grote 'toegangsdeur'.

Nou ja, geen echte deur natuurlijk zoals wij die hebben, maar prachtig gekleurde kleden waar je langs mag (zoals jullie beneden bij de trap er ook doorheen gegaan zijn...)

Die witte kleden zeggen: ho! stop! Hier mag je niet langs.

En die gekleurde kleden zeggen: hier kun je wel langs.

Weet je hoe groot/lang die toegang is?

10 meter! Wat betekent dat?

Dat God je graag wil zien! Dat de HERE zegt: welkom! Kom binnen!

En de opening is aan de oostkant – daar schijnen 's morgens als eerste de zonnestralen op.

Dan valt het licht prachtig op al die kleuren.

Maar, waarom moet je bij die gekleurde kleden naar binnen?

Ik zei net al: kleuren betekenen iets in de Bijbel.

[dia13] Wit linnen is de kleur van... -- [dia14] heiligheid

Blauw is de kleur van... -- [dia15] de hemel

Roodpurper/paars is de kleur van... -- [dia16] de koning

Karmozijn/rood is de kleur van... -- [dia17] bloed

Maar waarom heb je die kleuren juist bij de ingang?

Die kleuren laten zien: **het is niet gewoon dat je naar binnen mag, maar heel bijzonder.**

Dat wit van Gods heiligheid zegt: je kunt niet zomaar naar binnen als vieze, zondige mens.

En het paars, de kleur van de koning, laat zien: kijk uit – God is vol macht en majesteit!

Maar gelukkig is er ook het blauw van de hemel: de redding komt bij God uit de hemel vandaan.

En er is het rood van het bloed: er vloeit bloed, er worden offers gebracht voor onze zonde en schuld.

En daarom mag iemand naar binnen als 'ie een offer wil brengen: [dia18] een schaap bijvoorbeeld.

Dat schaap wordt dan geofferd op het brandofferaltaar dat binnen de omheining staat.

Volgende week wil ik daar meer over vertellen.

Maar waarom doen wij dat niet meer?

Waarom komen wij niet met een schaap om te offeren? --

De hele tabernakel is er zelfs niet meer...

Betekent dat dat de HERE God ons niet meer wil ontmoeten? --  
O jawel! De HERE God wil je juist heel graag ontmoeten.  
Betekent dat dat de HERE God niet meer bij ons wil zijn?  
O ja zeker wel! Hij wil nog steeds midden in je leven staan.  
En dat jij je veilig en beschermd bij Hem voelt.  
En dat het is nog steeds goed is dat je weet dat God niet zoals de buren is, maar dat God echt anders is: dat Hij *God* is. En heilig. En almachtig. En eeuwig.  
Dat is allemaal gebleven.

Maar een schaap offeren hoeft niet meer.  
Want Jezus, de Zoon van God, is ook mens geworden.  
Weet je wat heel mooi is wat in Johannes 1 staat?  
Johannes 1:14 [dia19] *het Woord is vlees (=lichaam) geworden en heeft bij ons gewoond...*  
En wat zo bijzonder is, daar staat letterlijk niet *gewoond* maar [dia20] *getabernakeld*.  
Mooi he? **In Jezus heeft God bij ons gewoond.**  
En Jezus is als een schaap geofferd. En dat was één keer en toen genoeg voor altijd.  
Hij was het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.  
Nu mogen we, kan je zeggen, door/dankzij het bloed van Jezus naar binnen.  
Jezus zegt zelf dat Hij de deur is: Johannes 10:7 [dia21] *Ik ben de deur...*  
Door Jezus, dankzij Jezus, mag jij nu naar de HERE God.

Die kleuren van het kleed van de ingang wijzen zo al naar Jezus.  
Kun je het bedenken wat het betekent?  
Wat zegt dat heilig wit over Jezus?  
[dia22] Jezus was echt mens, maar zonder zonde  
En dat hemelsblauw?  
[dia23] Jezus is uit de hemel op aarde gekomen  
En dat koningspaars?  
[dia24] Jezus is Koning en Heer  
En dat bloedrood?  
[dia25] Jezus bloed heeft voor ons gevloeid.  
Mooi he, dat dat toen al naar Jezus wees!

Nu wil ik nog weer iets over die *tent* zeggen – en dan stop ik.  
We zeiden aan het begin: [dia26] een tent is voor een tijdje.  
Nou dat klopt – God woont nu niet meer in zo'n tabernakel.  
Dat was voor toen. Niet meer voor nu.  
En de HERE belooft dat als Jezus straks terugkomt, als de nieuwe hemel en aarde er zijn, Hij weer echt een woonplaats heeft onder de mensen, en dat het dan voor iedereen heerlijk zal zijn, zonder pijn, zonder verdriet, zonder oorlog... (Openbaring 21:3v)

Maar weet je wat ook bijzonder is?  
Dat de Bijbel [dia27] ons lichaam een tentje noemt (2 Korintiërs 5:1).  
En dat klopt, he: je lichaam is voor een tijdje.  
Je krijgt het als je geboren wordt. En als je gestorven bent verdwijnt het weer.

Je lichaam is een tentje voor tijdens de reis hier op aarde.  
Alleen – en nu komt het: ook in dat tentje, in jouw lichaam dus,  
**ja in jou, [dia28] wil de HERE God wonen!**  
Dat is toch geweldig: God zo dichtbij. Dichterbij kan niet: in jou.  
God woont in een tent – God woont in jou!  
Door zijn Heilige Geest.  
Prachtig he!

Woont God ook echt in jouw tentje?

Amen  
[dia29]