

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

Brood - [dia1] wat is lekkerder dan vers brood van de warme bakker.

Heerlijk als je alleen die geur al ruikt!

Een boterham, een bolletje, een croissantje...

Brood – het ziet er niet overal zo uit als bij ons, maar het wordt wel over de hele wereld gegeten.

Iedereen heeft brood, eten, nodig om te leven. Om te werken, om bezig te zijn.

Er zit kracht, energie in!

Brood - [dia2] Jezus gaf het aan de mensen die bij Hem waren gekomen.

Van vijf broden en twee vissen kon Hij meer dan vijftuizend man ruimschoots te eten geven. Het kwam voort uit zijn zegenende handen...

Maar het ergert Hem dat de mensen alleen *daarom* achter Hem aanlopen: ze willen brood.

Ze volgen Jezus om er zelf beter van te worden.

Ze volgen Jezus alleen voor zichzelf.

Ze willen eten, ze willen aards geluk, ze willen voorspoed.

Dat zet me aan het denken.

[dia3] Waarom volg ik Jezus eigenlijk? Waarom ben ik christen? Waarom geloof ik?

Is het niet heel gauw zo dat je Jezus volgt *voor jezelf?!*

Voor het goede gevoel?

Misschien ook wel om er beter van te worden, geluk te krijgen, om in de hemel te komen?

Of omdat je vindt dat je 't moet, anders klaagt je geweten je aan.

Of omdat je het gewend bent?

Wat is daar verkeerd aan dan?

Dit: dat je dan meer op jezelf bent gericht dan op de Here Jezus.

Stel dat je relatie met de vriend of vriendin met wie je verking hebt, stel dat je relatie met de man of vrouw met wie je getrouwd bent, er ook zo uit zou zien.

Dat het ten diepste gaat om behoeftebevrediging, om er zelf beter van te worden...

Nee je hebt toch een relatie omdat je van elkaar houdt (hoop ik)!?

Omdat er *liefde* is!?

Dat wil Jezus ook. Dat mensen Hem volgen uit liefde, *om Wie Hij Is*.

Niet omdat Hij brood geeft. Maar omdat Hij de Zoon van God is.

Dat je niet druk bent met wat vergaat, maar bezig bent met wat eeuwig is.

Jezus wil dat je in Hem *gelooft*.

- Wat moeten we dan doen?

Aan allemaal voorwaarden voldoen? Eerst dit en dat en zus en zo, voordat...?!
Eerst je aan de regels houden en dan pas...?!
Eerst een hoedje op, of een rokje aan, of een pepermuntje eten, voordat je er bij hoort?!
Want zo zijn onze manieren...

- Wat moeten we dan doen?

Jezus zegt: geloof! Geloof in Hem die door God gezonden is.

Jezus wil dat je in Hem *geloof*t.

Niet omdat Hij brood geeft. Maar omdat Hij de door God gezondene is.

Niet voor jezelf. Maar om Hem. Om Wie Hij Is.

Brood – we hebben het allemaal nodig.

God geeft het: brood uit de hemel. [dia4]

Zo was er manna in de woestijn. Kleine witte korreltjes op de grond.

Elke morgen opnieuw.

Genoeg voor een hele dag, genoeg voor een heel volk.

Wat een wonder!

Zo geeft Jezus brood uit zijn handen aan meer dan vijfduizend man.

Wat een wonder!

Het is God Zelf die brood geeft.

En God geeft meer.

Hij geeft het ware, echte brood, dat uit de hemel neerdaalt en dat leven geeft aan de wereld.

- *Geef ons altijd dat brood Heer!*

Da's toch fantastisch, als je altijd brood genoeg hebt?!

Als je je nooit zorgen hoeft te maken om brood op de plank.

Een uitkomst, zeker als je ergens woont waar schaarste en gebrek is...

- *Geef ons altijd dat brood Heer!*

Het is net of je de vrouw bij de put in Samaria hoort praten. [dia5]

Daar gaat het over water.

Daar zegt Jezus: *Iedereen die dit water drinkt krijgt weer dorst, maar wie het water drinkt dat Ik geef, zal nooit meer dorst krijgen, het zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.*

Wow, zulk water wil je wel! Nooit meer dorst! Een bron worden tot eeuwig leven!

Fantastisch.

- Geef mij dat water, Heer, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer water te putten.

Maar merk je wel dat je zo ook weer zelfgericht bent?

Je peilt niet waar het echt over gaat: *Ik Ben*, zegt Jezus.

Ik Ben – dat herinnert aan wat God zegt als Mozes vraagt naar zijn naam: [dia6] *Ik Ben die Ik Ben*.

Het is de naam van het verbond – JHWH.

De naam van de God die een relatie aan gaat.
Een relatie, een band, een verbinding (verbond) met mensen.
De naam van de God die trouw is en altijd doet wat Hij belooft.

[dia7] Ik Ben: het brood dat leven geeft.

Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben...

Dat is pas echt goed nieuws! Blijde boodschap!

Geen brood dat uiteindelijk verschimmelt, verschrompelt, keihard wordt.

Brood waar je verschrikkelijk druk voor kunt zijn, maar dat uiteindelijk vergaat.

Nee, er is brood waarop staat: **eeuwig houdbaar!**

Dat brood is Jezus.

Dit wil God de Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat die Zoon hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.

Wat is dat heerlijk brood! Eet het. Geloof het.

Brood [dia8] we hebben het allemaal nodig.

En wat kan je genieten van zo'n lekkere boterham.

Het is goed voor je, het geeft je kracht, energie.

En toch: het stelt je in staat om *tijdelijk* te leven.

Want, je kunt brood eten wat je wil, maar uiteindelijk sterf je toch.

Wat is het daarom geweldig te weten dat er brood is dat eeuwig leven geeft: Jezus!

[dia9] *...dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet.*

Hoe bijzonder: niet sterven!

Is dat zo? Kan dat?

Alle mensen sterven toch? Hoe gelovig ze ook zijn?!

Het is natuurlijk beeldspraak. Symbool.

Eerst al dat Jezus levensbrood is.

Dat is Hij *figuurlijk*, bij wijze van spreken.

En ook dat wie Hem eet niet sterft, dat is symbolisch bedoeld.

Geloven is eten.

En onze Heer zegt het heel nadrukkelijk, Hij herhaalt het, steeds opnieuw, zodat het maar goed doordringt: [dia10] *Ik Ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.*

Wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven.

Dat is een geweldig belofte: eeuwig leven!

Wel sterven, en toch niet doodgaan.

Als je leven hier ten einde loopt, leeft het verder bij God in de eeuwige heerlijkheid.

Dankzij Jezus Christus, Hij heeft daar voor gezorgd.

Daarvan tilt Hij ook een tipje van de mysterieuze sluier op:

[dia11] *En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.*

Merk je dat het beeld hier verschuift: [dia12] van brood naar lichaam (letterlijk staat er *v/ees*)!?

Het levensbrood is Jezus lichaam.
Het duurt niet lang meer en dan zal Hij zijn lichaam afleggen.
Het duurt niet lang meer en Hij zal sterven op het kruis.
Zal zijn bloed vloeien... voor onze schuld en zonde.
Hij ging voor u, voor jou, voor mij – laat dat diep tot je doordringen...

Wat Jezus geeft is zijn lichaam en bloed.
En als je dat eet en drinkt heb je eeuwig leven.
[dia13] *Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en hem zal Ik op de laatste dag uit de dood opwekken.*
Misschien vind je dat luguber klinken: *zijn lichaam eten en bloed drinken.*
Het is in het verleden ook wel misverstaan; dan dachten de mensen dat christenen kannibalen waren – ze hadden het immers over lichaam eten en bloed drinken?!

Het is natuurlijk nog steeds symbolisch.
Je kunt Jezus niet letterlijk opeten.
En als wij vandaag [dia14] avondmaal vieren, dan zit er in dat brood en in die wijn geen magische kracht.
Het is zelfs niet zo, dat als je geen avondmaal kunt meevieren, dat je dan niet behouden wordt.
Het avondmaal zelf is niet zaligmakend.
Maar het is wel een heel krachtig en sterk symbool.
Het laat je merken, ervaren, proeven: ik heb er deel aan! Ik heb deel aan Jezus.
Hij gaf zijn lichaam ook voor mij.
Zo waar als ik dat stukje brood in handen heb en dat slokje uit de beker drink.
Zoals Jezus zelf zei: [dia15] *Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in Hem.*
Een ongelooflijke sterke verbondenheid spreekt daaruit.
Jij in Hem, Hij in jou.
Dat kan nooit meer stuk!

Daarom: geloof. Eet.
Geloof dat Jezus is de Zoon van God. Eet het levensbrood uit de hemel.
Strek uw handen naar Hem uit. Zoek je heil buiten jezelf in Jezus Christus.
Niet om er zelf beter van te worden.
Maar om Wie Hij Is: de Ik Ben. De Zoon van God die zijn leven offerde voor jou!
Jezus – Hij wil een relatie met je. Hij geeft jou zijn liefde. Geef jij jouw liefde aan Hem!
Wijd Hem je leven. Ga met Hem. Volg Hem.
Leef in het geloof dat Hij je levensbrood is, dat je in Hem eeuwig leven hebt.

Jezus is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
En wie dit brood eet zal eeuwig leven.
Geloven is eten!
Amen [dia16]